

Nr 2 2003

Besök vår hemsida [www.foreningsarkiven.a.se](http://www.foreningsarkiven.a.se)

I detta nummer

- **Invandrares kulturarv. Projektet kan börja**
- *Ordföranden har ordet*  
**Föreningshandlingar viktiga för sanningen**
- **Idrottsrörelsen väl representerad i FSL:s styrelse**
- **Arkivregister Stockholmslän (ASL)**
- **Vi gratulerar vår arkivkonsulent**
- **400 hyllmeter arkivalier inventeras**
- **Årsmötet**

Ordna och Vårda  
föreningsarkiven  
ges ut av



**FÖRENINGSSARKIVEN I  
STOCKHOLMS LÄN**

**Postadress**

Landstingsarkivet  
Box 4151 141 04 Huddinge

**Besöksadress**

Björnkullav. 14  
Flemingsberg  
Tel. 737 27 37  
Fax 737 27 99  
Mobil 0733-86 41 27

Hemsida: [www.foreningsarkiven.a.se](http://www.foreningsarkiven.a.se)  
E-post: [info@foreningsarkiven.a.se](mailto:info@foreningsarkiven.a.se)

*Ansvarig utgivare:* Uno Sköld

*Redaktion:* Arnold Härmark  
Hans Österberg

## Invandrarnas kulturarv. Projektet kan börja

Våra invandrare skapar historia: svensk historia och deras egen historia. Föreningslivet är en viktig inkörsport till en framtida förståelse av denna historia. Denna historia finns i de dokument och bilder, som samlats i föreningarna och som riskerar att försvinna.

### Riksarkivet stöder

Riksarkivet har uppmärksammat denna situation och startade redan 1995 ett projekt: Invandrarnas kulturarv. Syftet var att "genom inventering, rådgivning, utbildning och insamling se till att invandrare och deras organisationer blir en del av det nationella kulturarvet". Ett projekt har genomförts i Östergötland. FSL finner det angeläget starta ett motsvarande projekt i Stockholms län.

### Finansiering delvis klar

Finansieringen av ett sådant projekt är ett första viktigt steg. Riksarkivet har anslagit 90 000 kronor (mot begärda 150 000). Botkyrka kommun har anslagit 30 000

kronor och bidrar dessutom med lokal för en anställd mm. Flera andra kommuner är tillfrågade. Deras medverkan är viktig inte bara för pengarnas skull. Förhoppningsvis kommer fler kommuner att delta. FSL anser dock att projektet ändå finansiellt och planeringsmässigt har kommit så långt att det kan starta.

### Ett projekt i flera steg

Projektet planeras i flera steg: Till att börja med tas kontakter med kommunernas arkivansvariga, chefer för kulturförvaltningen, handläggare för invandrarfrågor mm. Därefter undersöks vilka invandrarföreningar som kan finnas i kommunen. De informeras och söks upp. Projektet presenteras och ett samarbete mellan FSL och berörda föreningar inleds på flera plan.

En inventeringsrapport skrivs till slut. Dokumentation behövs inte bara för bidragsgivarnas skull utan också som underlag för forskning och vidare insatser i Stockholms län och andra delar av landet.

## Ordföranden har ordet



Uno Sköld

### Föreningshandlingar viktiga för sanningen

I min ungdom berättade en morbror att vi kom från tysk släkt. Vi hade anfäder som kom från Tyskland. Hur långt tillbaka berättade han inte eller visste inte. När jag började med släktforskning hittade jag dock våra "tyska" anfäder. Jag har många soldater i min antavla. Namnet Sköld fick jag av min morfar som var soldat Sköld. Morfars far var soldat Lång och hans far i sin tur var soldat Tysk. Så är det med min tyska-anknytning. Det är inte alltid sant det som berättas.

Det sägs ofta att man skall passa på och intervjua äldre människor om hur det var förr och det är även helt riktigt. Man får dock inte vara säker på att allt som sägs är sant. Om man skall skriva en historik för en förening som jubilerar så skall uppgifterna vara riktiga. Fakta om en förening hittar man i protokoll och andra handlingar från föreningen. Äldre protokoll skrevs ofta i referatform och man kan säkert hitta många intressanta diskussioner från föreningsmöten att ta med i en jubileumsskrift. Personliga minnen från tidigare verksamma i föreningen kan göra en skrift mera intressant för läsaren. Det är dock viktigt att det vi för vidare om en förening till kommande generationer är faktauppgifter. Därför är det mycket viktigt att vi övertygar alla föreningsledare om att spara sitt föreningsmaterial på ett betryggande sätt.

Men nu går vi mot sommar och varje dag är det något nytt i naturen att titta på. I viken nedanför vårt fritidshus häckar två par svarthakedoppingar och ett svanpar bråkar med ett par kanadagäss. Ha en skön sommar.

Hälsningar

Uno



Sommarhälsningar från redaktionen: Båthamn, Foto Arnold Härmark

## Idrottsrörelsen väl representerad i FSL:s styrelse



*Ingvar Öhrn*

FSL fick en ny medlem i styrelsen vid årsmötet, då Ingvar Öhrn valdes in. Ingvar är ursprungligen västgöte från Skara men flyttade till Stockholm för mer än 40 år sedan.

Han har en lång bakgrund inom idrottsrörelsen och är - bland andra viktiga uppdrag - hedersordförande för Stockholms Ishockeyförbund. Intresset för idrotts historia är stort, dokumenterat av hans medlemskap i styrelsen för Stockholms Idrottshistoriska Förening och arbetet som kassör i Sveriges Olympiahistorikers Förening.

---

## Arkivregister Stockholms Län (ASL)

Arbetet med att upprätta en databas över arkivbestånd med beröring till Stockholms län inleddes redan 1985. Initiativtagare till projektet var Klas Havren, då chef för Landstingsarkivet i Stockholm, och landsarkivarien Lars-Otto Berg i Uppsala. För det fortsatta arbetet bildades en arbetsgrupp vari även ingick företrädare för Stockholms stadsarkiv, Riks- och Krigsarkiven, Stockholms Företagsminnen, Landstingsarkivet, Norrtälje stadsarkiv och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Efter att databasen drivits som ett projekt i några år övergick den i början av 1990-talet i driftform.

Ett 70-tal arkivinstitutioner, museer, bibliotek, hembygdsföreningar och andra arkivförvarare har lämnat uppgifter om sina arkivbestånd till databasen. Denna ger, genom sitt lätthanterliga sökprogram, inte bara

svar på vilka arkiv som förvaras på de olika institutionerna utan även i stor utsträckning uppgifter om arkivens innehåll – typer av handlingar som ingår, vilken tidsperiod de omfattar, arkivens omfång mm.

I samarbete med ASL har FSL i olika omgångar inventerat nytillkomna arkiv och kontrollerat kvaliteten i redan inlagda uppgifter. Idag omfattar ASL uppgifter om närmare 50.000 arkiv och har därför blivit ett gott hjälpmedel för alla som bedriver arkivforskning i länet.

En CD-skiva, som innehåller databasen, har utvecklats. Den kostar 250 kr och kan beställas från Stockholms stadsarkiv, ASL-beställning,

Box 22063  
104 22 Stockholm.

*Urban Johansson*

## Vi gratulerar vår arkivkonsulent

Kerstin Söderman har återgått till sin tjänst i FSL efter ett års tjänstledighet. Hon inledde den nya arbetsperioden med att fylla jämna år. Styrelsen gratulerade och överlämnade blommor och ett vackert litet hängsmycke, som vår ordförande hade hittat (och inhandlat) i Skultuna.



*Kerstin Söderman*

---

## 400 hyllmeter arkivalier inventeras

Hembygdsföreningarna förfogar över stora samlingar arkivalier. Det var angeläget att få en överblick över hur de förvarades för att i förekommande fall ge önskvärd och nödvändig hjälp. FSL startade därför ett samarbete med Stockholms läns Hembygdsförbund och Arkivregister i Stockholms län (ASL). Avsikten var att genomföra en s. k. beståndsinventering av hembygdsföreningarnas arkiv. Denna inleddes år 2002 och kommer att vara färdig i form av en rapport hösten 2003.

Då kommer också kurser för hembygdsföreningar att starta.

# Föreningsbrev B



## Årsmötet

Föreningens årsmöte ägde rum under sedvanliga gemytliga former. Det inleddes med två föredrag om viktiga projekt, som FSL engagerat sig i under det gångna året. Urban Johansson redogjorde för Arkivregister i Stockholms län (ASL) och den databas, som nu finns tillgänglig i en CD-skiva. Därefter berättade Inger Gustafsson-Seife om hembygdsprojektet, d-v s en genomgång av de arkiv, som finns i Stockholms läns Hembygdsförbunds 112 hembygdsföreningar.

Sedvanliga förhandlingar följde efter en kafferast. Urban Johansson valdes till ordinarie ledamot av styrelsen och Ingvar Öhrn nyvaldes som suppleant.



Urban Johansson berättar om ASL

*Kjell Nilsson, valberedningens ordförande och tillika vald mötesordförande tillsammans med Sture Wärlinder. Den sistnämnde representant för Stockholms läns Hembygdsförbund*



*Föreningens ordförande Uno Sköld med en välsmakande smörgås under pausen tillsammans med Britt Lindmark medlem av styrelsen*

### Årsmötet som – nästan – inte blev ett årsmöte

Föreningens årsmöte hölls i Hallunda Kulturhus. Resan via T-bana var intressant, särskilt för den som aldrig rest så långt söderut via tunnelbana. Lokalerna var trivsamma och smörgåsarna goda. Årsmötet blev dessutom inte utan dramatik.

Det fanns ingen revisionsberättelse och inte heller någon revisor tillstädes. Måste årsmötet ställas in? Frågan diskuterades. Föreningens ordförande tog kontakt med föreningens auktoriserade revisor. Denne meddelade att revisionen var utförd utan anmärkningar. Han lämnade sin revisionsberättelse per telefon och föreslog ansvarsfrihet. Detta beviljades till styrelsens lycka utan votering och utan vidare diskussioner. Slutet gott, allting gott.

*Hans Österberg*